

8 Μάρτη

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΙΜΟΥΜΕ και ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ

Στις 8 Μαρτίου του 1857, μια μεγάλη εκδήλωση -διαμαρτυρία έγινε, από τις εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι οποίες διαδήλωναν ζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας. Ήταν μία από τις πρώτες κινήσεις διεκδίκησης δικαιωμάτων από γυναίκες.

Η πρώτη Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας, γιορτάστηκε το 1909, με πρωτοβουλία του Σοσιαλιστικού Κόμματος των ΗΠΑ και υιοθετήθηκε δύο χρόνια αργότερα από τη Σοσιαλιστική Διεθνή.

Οι γυναίκες στις αρχές του 20ου αιώνα, ζήτησαν ίσα δικαιώματα με τους άνδρες, καλύτερες συνθήκες εργασίας και δικαίωμα ψήφου.

Από το 1975, η **8 Μάρτη**, έχει καθιερωθεί ως **Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας**, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, για την ανάδειξη των γυναικείων προβλημάτων και δικαιωμάτων.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η μέρα αυτή θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε

- τις γυναίκες, που υφίστανται διακρίσεις κάθε μέρα στο δρόμο, στο σπίτι, στο χώρο εργασίας,
- τις γυναίκες, των οποίων οι πολιτισμικές και κοινωνικές πεποιθήσεις δεν τους δίνουν το δικαίωμα να εργάζονται
- τις γυναίκες, που λόγω οικονομικών δυσχερειών και οικογενειακών ευθυνών, είναι αναγκασμένες να εργάζονται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας ή και καθόλου
- τις γυναίκες, που εξαιτίας των πατριαρχικών αντιλήψεων, δεν θεωρούνται αρκετά έξυπνες, ή αρκετά ικανές, να καταλάβουν διευθυντικές θέσεις
- τις γυναίκες, που εργάζονται εξίσου σκληρά όπως και κάθε άνθρωπος, αλλά κερδίζουν μόνο το 80% του μισθού του άνδρα συναδέλφου, μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκες.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η μέρα αυτή θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε

- τις γυναίκες, που πλήττονται δυσανάλογα από τις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται
- τις γυναίκες, που η ανεργία τους σκαρφάλωσε στο 30%
- τις γυναίκες, που βιώνουν την πίεση, την ανασφάλεια, την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους, στους χώρους εργασίας
- τις γυναίκες, που ως μονογονεϊκές οικογένειες, ζουν στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
- τις γυναίκες, που έρχονται αντιμέτωπες με τη βία, στο σπίτι, στη δουλειά, στη κοινωνία

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Αυτές τις γυναίκες πρέπει να σκεφτούμε με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Για αυτές τις γυναίκες, για **ΟΛΕΣ ΕΜΑΣ**, ας κάνουμε αυτή τη μέρα έναν ακόμα λόγο για να **συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε** μέσα από τους συλλόγους και την Ομοσπονδία, για:

- να σταματήσουν οι πολιτικές λιτότητας και εργασιακής ανασφάλειας
- να υπερασπιστούμε κατακτήσεις χρόνων και να απαιτήσουμε την διεύρυνση τους
- την ισότιμη παρουσία μας στη δουλειά και στη κοινωνία

Ο αγώνας κάνει το πιθανό πραγματικότητα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΤΟΕ